



Voorjaarslezing

SCHANSEN

in Limburg en Hageland

maandag 7 maart 2016

20.00u

zaal Antwerpen

POORTGEBOUW abdij

Averbode

Het was typisch voor de Kempen dat de arme boeren zich als buurtschap verdedigden tegen de plaag van plunderende soldaten die vooral tussen 1570 en 1715 de regio onveilig maakten. Rond een gemeen stuk grond werd een gracht gegraven, een wal opgetrokken en achter een ophaalbrug organiseerde men de verdediging. Maar hoe ging het er in detail aan toe? Wat was het probleem en hoe loste men dit op? Van waar kwam het schansconcept? Hoe ging het eraan toe? Wat moeten wij ons voorstellen bij: schans, wal, gracht, schanshuisje, poort ...? Hoe zijn de schansen geëvolueerd en wat rest er vandaag nog van deze erfenis ...?

Heemkring Averbode vzw nodigt Marc Robben uit om te komen spreken over één van zijn passies, namelijk *schansen*. Met beeldmateriaal zal hij verduidelijken wat het was, wie het bouwde, hoe het georganiseerd was, enz. Een boeiend stuk geschiedenis van onze voorouders! Testelt, Zichem, Okselaar, Messelbroek ... hadden schansen.

Marc Robben is architect en sterk geïnteresseerd in bouwkundig erfgoed.

Toegang: 3 euro

Rechts: *Dassenaarde: ligging oude schans.*

